

10 geboden op rijm

Het is God die ons red,
Luister daarom goed naar Zijn wet.

Dit is gebod nummer één,
Vereer de Heere alleen.

Daarna komt het tweede gebod,
Maak geen beeld van God.

Drie, over Hem moet je eerbiedig praten,
En vier zegt; op de rustdag moet je je werk proberen los te laten.

Vijf, je ouders moet je gehoorzamen, allebei.
Zes, pleeg geen moord, begin geen scheldpartij.

Zeven, getrouwde mensen: heb elkaar lief,
Neem niet wat van een ander is, zegt acht en wees geen dief!

Negen, spreek de waarheid, roddel niet
En bedenk dat God ook je gedachten ziet.

Tien zegt wees niet jaloers op wat een ander heeft,
Wie God kent heeft het meest!

Uiteindelijk komt het hierop neer,
Kies voor de liefde, keer op keer.

